



Amoroso bericht

Al meer dan een halve eeuw oefent Amoroso op de maandagavond in de achterzaal bij (voormalig) café Pagters. Dat is ooit zo begonnen en naar tevredenheid nooit veranderd. Dat betekent ruim 2000 repetities op de maandagavond aan de Roswinkelerstraat 66, mooie herinneringen aan gezellige avonden, oranjebitter drinken op Koninginnedag met brood en schinken, startpunt van vele rondritten met paard/trekker en wagen door het dorp en na afloop barbecueën in de tuin. Hemmeltied kwam langs, de Trektocht is er geweest en natuurlijk kwam elk jaar Sinterklaas. Omdat helaas ook aan goede dingen een eind komt nemen we als Amoroso afscheid van ons thuishonk. Zoals bekend hebben Trieneke en Henk hun woning verkocht. Op maandag 23 april staat de laatste repetitieavond van Amoroso bij café Pagters gepland. Uiteraard bedanken wij Trieneke en Henk die avond voor de vele mooie momenten die wij samen hebben gehad en wensen ze ook vanaf deze plek veel geluk en woonplezier in Emmer-Compascuum. Amoroso moet natuurlijk wel blijven oefenen en gelukkig kunnen we op de vertrouwde maandagavond terecht in 't Stadhoes. We hopen op minstens net zo veel mooie gezellige momenten in 't Stadhoes en zien de samenwerking met vertrouwen tegemoet!



Trieneke en Henk, bedankt voor de vele mooie momenten bij café Pagters!

Bestuur en muzikanten muziekvereniging Amoroso